



B.B.A.T. Nieuwsbrief

27 mei 2013 fotoverslag van de Bondsdag

Was u ook aanwezig op de Bondsdag? Wij wel, en we hebben het ons niet beklaagd.



Dat het een lange dag ging worden werd door de deelnemers maar voor lief genomen. Sommigen vertrokken voor dag en dauw naar het verrrrrrre Gent. Ondanks de laatste mededeling van Aquarianen Gent dat het moeilijk parkeren zou zijn, stonden wij op 50 meter van de ingang met onze wagen. Het gebrek aan parkeerplaats indachtig waren wij dan ook zeer vroeg vertrokken. Bij aankomst was een medewerker van Aquarianen Gent de wegwijzers naar de aula en het Palmarium nog aan het plaatsen.



Aangekomen in het palmarium moesten we vaststellen dat we inderdaad te vroeg waren. De koffie stond nog te pruttelen, medewerkers liepen af en aan. Tof zeg, zo een keer eens iemand anders zien werken.



Gelukkig waren onze fotografen op tijd zodat ze deze fraaie momenten konden vastleggen.



En dan kwam voorzitter Erik aangewandeld en gaf het startschot van deze met zon overgoten 58ste Bondsdag. De reeds aanwezige deelnemers gingen dan ook in de startblokken en deden zich te goed aan koffie, thee een boterkoek of een chocoladebroodje. Alles liep op wieltjes zoals het een goede organisatie betaamt. Even rondgekeken en niets dan blije gezichten, zelfs stralend door de aanwezigheid van de zon.



Een goed gevuld programma eist een strak tijdschema, en daar werd dan ook naar gehandeld. Een halt toeroepen aan koffie, verwijzen naar de aula en GO.

Van de tijd maakte iedereen gebruik om met elkaar een "klapke" te doen en te speculeren over het verdere verloop van de dag.



Aangekomen in aula4 nam iedereen plaats. Vermits op de Bondsdag de wisselbeker van de Club van het jaar wordt uitgereikt, brengt de vorige winnaar deze terug. Met een brede smile en een sprankeltje hoop dat hij hem terug mee naar huis mocht nemen,



leverde Jan Goossens, de voorzitter van Minor Rupel Vaartland de trofee in. Ik ben zeker dat hij later die dag tranen met tuiten heeft gehuild.

En dan het officiële gedeelte.

Om te beginnen een woordje door de voorzitter van Aquarianen Gent, gevolgd door de burgemeester van datzelfde stadje. Daarna was het de beurt aan Dhr Detry, voorzitter van onze Waalse vrienden ICAIF.



Ook onze voorzitter deed een duit in het zakje en bedankte de voltallige ploeg, bestaande uit 42 medewerkers, van Aquarianen Gent. Verder benadrukte hij dat het spijtig was dat er slechts 23 van de 50 verenigingen aanwezig waren op deze toch niet onbelangrijke dag met fantastische voordrachten. Hij gaat er van uit dat inzet de boodschap is en het doel nastreven de opdracht.

Misschien volgend jaar beter, wie weet.

Dan was het de beurt aan "duivel doe al", secretaris van BBAT, Willy Luts.

Van zodra hij ten tonele verscheen ging iedereen op het puntje van zijn stoel zitten voor de uitslag van de club van het jaar.



Pech natuurlijk want eerst werd de Orandaprijs bekend gemaakt.

Deze ging dit jaar naar Kurt Bleys voor zijn artikel in Aquariumwereld "Furcifer pardalis". Spijtig genoeg kon Kurt dit jaar niet aanwezig zijn maar kreeg hij toch een hartelijk applaus.

Dan kwamen de vereremerkingen aan de beurt.

Gingen met een Gouden Palm naar huis indien ze aanwezig waren; Eddy Leysen, Karel Paverick, Ria Roger, Johan de Coninck, Jean Vermarien en Francois 'd Heu



Ook dit jaar waren er Gouden Kronen te verdelen.

De gelukkigen zijn, Ronny Moortgat, Roger Veltens en Johan Melis.



En dan het moment suprême. De Club van het jaar. Zoals alle jaren brengt onze secretaris er een beetje spanning in. Naarmate het puntenaantal groter wordt, wordt ook de zaal rumoeriger. en dan is het zover, de eerste vijf. Worden op het podium gevraagd, allé in de put geroepen, Zilverhaai Beringen, Tanichthys Hasselt, De Minor Rupel Vaartland, Beta Buggenhout en de thuisploeg Aquarianen Gent.

en hier gaan we dan, op de vijfde plaats met 2180 punten; Zilverhaai Beringen.

Op de vierde plaats met, even wachten en spanning opbouwen, 2388 punten; Tanichthys Hasselt.

Op de derde plaats, dus op het erepodium, met 2838 punten; Beta Buggenhout.

En dan kijken nog 124 mensen diep in de afgrond, wie wint dit jaar?



Op de tweede plaats met 3081 punten, De Minor Rupel Vaartland. Jan maakt het gebaar van wacht maar tot volgend jaar.

En dan breekt de hel los.

42 aquarianen schreeuwen het uit. De overige deelnemers geven hen een daverend applaus.

Eindelijk is de wisselbeker definitief voor hen. 3 overwinningen geeft recht op de wisselbeker.

BBAT valt weer in de kosten.

Willy sluit het officiële gedeelte af met nogmaals een dankwoord aan Aquarianen Gent voor hun inzet en geeft dan het woord terug aan Erik.

En dan word het stil. Even kijken we terug op de eerste affiche van de Bondsdag 2013.

De voorziene spreker Frans Witte welke overleed op 12 februari 2013 krijgt nog een gepast eerbetoon.



De vervangende spreker is zeker geen onbekende in onze middens. Romain Van Lysebettens zal ons vergasten op een lezing over het Victoriameer. In zijn geëigend taaltje, het "Ghents", weet hij iedereen te boeien. Met prachtige beelden geeft hij een lezing; "De Furu van "het Vergeten Meer"", over de

problemen en de huidige situatie in het Victoriameer en een overzicht van de verschillende soorten victoriacichliden. Dit mocht je niet missen.

De voormiddag zit er op, Even met zen allen terug naar het Palmarium waar onze broodjes lagen te wachten.



Om 13u45 maakt Erik ons duidelijk dat de Aula roept. Allen daarheen.



Wij worden voorgesteld aan de tweede spreker van de dag, Dhr Bert Willaert, onderzoeker aan de universiteit Brussel. Hij brengt ons een voordracht over amfibieën.

Een powerpoint met prachtige beelden en evenzo prachtige filmpjes. Ook deze had je niet mogen missen.

Zo, de lezingen zitten er op en we krijgen dan de voorstelling van de in de maak zijnde tentoonstelling AQUARIANA 2013. Deze is te bezoeken van 14 september tot en met 22 september 2013. Aquarianen Gent rekt op uw bezoek.

Vanaf nu is er een beetje vrij spel voor de gasten. Je kan een bezoek brengen aan het museum van dierkunde of een bezoek brengen aan de plantentuin met serres. Dit alles onder begeleiding van gidsen.



Wel moet iedereen zich naar het palmarium begeven voor 17u30. We krijgen daar hooggeëerd bezoek van Wilfried Van der Elst & Co.

Hij leert ons wat een bescheiden applaus is en hoopt tegen het einde een 9 punten applaus te krijgen.

Gelukt???
Dat moet je hem zelf

vragen.

Na zijn act werd Wilfried terug op het podium geroepen. Het bestuur van BBAT meende dat Wilfried door zijn inzet als voordrachtgever, als auteur van verschillende gesmaakte artikels in Aquariumwereld, een Gouden Palm verdiende.



Dan was het terug de beurt aan Erik om zijn act op te voeren. Hij deed dit met volle overtuiging en liet iedereen rechtstaan om aan zijn linkerkant te gaan aperitieven. Had ik eigenlijk al verteld dat Aquarianen Gent 50 jaar bestaan. Met deze is dat dan toch ook weer geweten.



Na het aperitief zet iedereen zich terug aan tafel voor een heerlijke soep, gevolgd door een côte à l'os (van op de barbecue) met frietjes, sausen, sla en tomaat. De beelden spreken voor zich denk ik.

Dit alles doorgespoeld met de nodige wijn en frisdranken, en nog gevolgd door een zeer uitgebreid dessertbuffet. En wie dan nog niet moe was, kon de beentjes nog eens uitslaan, want de tafels werden aan de kant geschoven en de Diskjockey ging van start.

Kortweg: een fantastische dag, De prijs dik en dubbel waard.



**Zoals ik al zei
AFWEZIGEN HADDEN ZEKER ONGELIJK**